

De gedichten pasten allemaal goed bij het thema
4-5 mei. Het ene gedicht ging over de oorlog
en de vrede daarna, terwijl in een ander
gedicht de vrede op de wereld van nu aan de
orde kwam.

Het is mooi om te zien dat kinderen op deze
leeftijd hun gevoelens op zo'n knappe manier in
een gedicht onder woorden kunnen brengen.

We vinden het mooi om te zien dat jullie zo goed
hebben nagedacht over een moeilijk onderwerp.

De jury Tinus van het Slyck

Eline Martelman

Wilma Postma



In mijn Wereld
Is geen verschil tussen zwart en wit

In mijn Wereld
Zijn mensen blij en vrij

In mijn wereld
Zijn alle mensen welkom

In mijn wereld
Mag je zeggen wat je wil

In mijn wereld
Is geen criminaliteit
Daarom is er vrijheid

Wout de Haan
Groep 7

de zaaien

4 mei

Gedicht Eva

5 mei waren de mensen blij

De oorlog was voorbij

Op vliegveld Teuge vielen doden en gewonden

Wij zijn met elkaar verbonden

Door de oorlog ging van alles mis

Bedankt dat iedereen bij elkaar gekomen is

Wij zijn hier bij elkaar gekomen om te herdenken

Vanavond gaan wij samen met elkaar een mooie krans schenken